

LES 11: DE GEMEENTE

Deel 1: Terugkijken

1. Omzien naar elkaar

⇒ Iedereen vat kort samen hoe de afgelopen week is geweest.

2. Aanbidding

⇒ Dank en prijs God met gebed en zang.

3. Liefdevolle verantwoording

⇒ Onderzoek of de doelen van de vorige week zijn bereikt :

- Is het je gelukt je doelen van vorige week uit te voeren?
- Hoe gaat het met de mensen en discipelen waarop jij invloed hebt?
- Werden de mensen genezen toen je voor hen bad?
- Wie heeft Handelingen 1-9 gelezen?

4. Visie

Neil Cole is een kerkplanter van een andere soort. In het eerste jaar van zijn werk in Californië, stichtten hij en zijn medewerkers tien nieuwe kerken. Het jaar daarop startten de teams van deze nieuwe kerken nog eens achttien kerken; weer een jaar later had het netwerk tweeënvijftig kerken en in 2002 waren het er honderd en zes. Na zes jaar hadden ze in de VS en ook in drieëntwintig andere landen achthonderd nieuwe kerken gesticht. Sindsdien vermenigvuldigt het zich nog steeds.

- a) De gemeenschappen zijn klein en eenvoudig (bestaande uit vijf tot vijftien personen).
- b) Daardoor zijn ze makkelijk te vermenigvuldigen.
- c) Ze ontmoeten elkaar in cafés, bedrijven en in woonkamers thuis.

Deel 2: Omhoogkijken

5. Onderzoek de Bijbel

De Gemeente:

⇒ Lees: Handelingen 2:37-47

⇒ Eventueel: Efeziërs 3:8-12

Vragen:

- a) Wat leren we over de gemeenten?

- b) Waar treffen de gemeenten zich?
- c) Wat leren we over God?
- d) Wat leren we over de mensen?
- e) Is er een voorbeeld en/of missie die we zouden moeten volgen?

Een kerk betekent letterlijk: 'een geroepen gemeente' (ἡ κκλησία ekklēsia). Het gaat om mensen, die hun leven aan Jezus hebben gegeven, Hem volgen, gedoopt zijn, zichzelf als een gemeente zien en hun bezittingen en leven met elkaar delen. Ze zijn toegewijd aan het naleven van Gods roeping. Gemeenten kunnen elkaar overal ontmoeten: in woonkamers thuis, scholen, cafés, bedrijven, parken, enzovoort.

De bijeenkomsten worden gekenmerkt door:

- Gemeenschap: Ze helpen elkaar en vieren samen het Avondmaal.
- Gebed: Zij danken en prijzen God en spreken met Hem.
- Onderwijs: Ze onderzoeken de Bijbel en gehoorzamen deze ook in het dagelijks leven.
- Dienen: Ze komen tegemoet aan de behoeften van mensen en tonen daarmee Gods liefde.
- Vermenigvuldiging: Zij geven door de kracht van de Heilige Geest het goede nieuws door en maken mensen tot discipelen.
- Leiders: Zij hebben zorgzame leiders die voor de gelovigen zorgen en hen op alle gebieden aanmoedigen om Gods wil te doen.

Deel 3: Vooruitkijken

6. Oefening

- ⇒ Vier samen het Avondmaal.
- ⇒ Lees 1Corinthiërs 11: 23-32

Wanneer je als gemeente samenkomt, is het belangrijk om te onthouden wat Jezus voor ons heeft volbracht aan het kruis. Daarom is het goed om Jezus Christus te gedenken en samen het Avondmaal te vieren totdat Hij terugkomt.

Aan het kruis werden de zonden van de wereld betaald. Op de geselplaats, kort voor het kruis, werd Jezus geselsd en door Zijn striemen zijn wij genezen. Bij het Avondmaal denken we aan Zijn lijden in onze plaats.

We nemen brood en wijn, danken onze Heer en zijn ons ervan bewust dat we met Hem verbonden zijn. Als we het brood nemen, denken we aan het lichaam van Jezus dat voor ons gebroken werd, zodat wij nu genezen kunnen zijn. We drinken wijn of druivensap, wat het bloed van Jezus voorstelt. Onze zonden zijn betaald en we hebben een verbond met God in Christus. Door Jezus' bloed staan we rein voor Hem (Romeinen 5:9).

7. Doelen en Gebed

- Ik zal _____ mijn getuigenis vertellen.
- Ik zal elke dag enkele van de honderd proclamaties belijden, bijvoorbeeld terwijl ik voor de spiegel sta (zie bijlage).
- Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
- Ik zal Handelingen 9-20 lezen.
- Ik zal _____

⇒ Bid voor elkaar.

8. Vooruitkijken: Lifeteams (lange-termijn discipelschap)

We hebben nu de basisprincipes van het discipelschap vastgelegd. Met de twaalfde les volgende week zijn de startteamlessen (korte-termijn discipelschap) voorbij, maar hoe kunnen we nu verder? Een mogelijkheid is om een Lifeteam (langdurig discipelschap) te worden. Wat is een Lifeteam? Het Lifeteam is een doelgerichte kleine gemeente van toegewijde volgelingen van Jezus. Lifeteams gaan verder waar de Startteams eindigen. Naarmate het Lifeteam elkaar blijft ontmoeten en iedereen in de gemeenschap groeit, zullen we nieuwe Startteams vormen, die op hun beurt weer nieuwe Startteams zullen vormen. Meer informatie is te vinden op www.jglm-benelux.org onder Lifeteams.