

LES 2: DOOP IN WATER EN GEEST

Deel 1: Terugkijken

1. Omzien naar elkaar

⇒ Een ieder vertelt in het kort hoe de afgelopen week is geweest .

2. Aanbidding

⇒ Dank en prijs God in gebed en zang.

3. Liefdevolle Verantwoording

⇒ Onderzoek of de doelen van de vorige week zijn bereikt:

Is het je gelukt je doelen te bereiken?

Hoe heb jij Jezus ervaren?

Wie heeft de brief van Jacobus gelezen?

4. Visie

⇒ Lees de Grote Opdracht in Mattheus 28:18-20.

Wat is een discipel? Een discipel is een leerling die zijn Meester volgt en meer en meer op Hem gaat lijken. Jezus zei, dat we naar alle mensen moeten gaan, hen tot discipelen moeten maken, hen dopen en hen alles moeten leren wat Hij ons opgedragen heeft.

Ben je er klaar voor om:

- een discipel te worden?
- gedoopt te worden?
- te leren hoe je je leven kunt leven zoals Jezus ons gezegd heeft?
- erop uit te gaan en discipelen te maken, hen te dopen en hen te leren gehoorzaam te zijn aan wat Jezus ons vertelde?

Deel 2: Omhoogkijken

5. Ontdek de Bijbel

Doop in water en Geest:

⇒ Lees de relevante Bijbelteksten die betrekking hebben op beide vragen en overdenk de volgende uitleg:

a) Wat leren we over de doop in water?

Mattheüs 28:18-20; Handelingen 8:34-39; Handelingen 10:47-48; Handelingen 18:7-8; Galaten 3:37; Romeinen 6:3

In Handelingen, kunnen we duidelijk zien dat de mensen wordt gezegd zich te bekeren. Het woord "berouw" betekent zoiets als "heroriëntatie". Je moet je afkeren van je oude

zondige leven, je zonden erkennen, vergeving ontvangen en dan worden gedoopt in water.

De doop in water is een belangrijk teken, dat laat zien dat wij in Jezus geloven en ons leven aan Hem hebben gegeven. De doop in water moet zo snel mogelijk volgen op de beslissing om Jezus te volgen. Door gedoopt te worden, laten we de zichtbare en onzichtbare wereld zien dat we bij Jezus horen. Het is als een trouwring. Ik ben getrouwd, of ik nu een ring draag of niet. De ring is echter een zichtbaar teken, zodat iedereen kan zien dat ik getrouwd ben. Daarnaast is de doop ook de eerste stap van gehoorzaamheid op het pad van een discipel. Tot slot, de doop verandert ons.

Galaten 3:27 “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”

Het woord ‘bekleed’ is een aoristus, is een feit geworden en betekent aandoen, in (kleding) verzinken¹.

Romeinen 6:3 “Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?”

Het woord ‘gedoopt’ is wederom een aoristus, een feit. We zijn gedoopt in Christus, we zijn bekleed met Christus, we waren dood, we zijn met Hem opgewekt.

b) Wat leren we over de doop in de Geest?

Handelingen 1:4-8; Handelingen 8:14-18

Laat je dopen in de Heilige Geest: Voor ons nieuwe leven geeft God ons Zijn Geest - de Heilige Geest. Hij woont in ons en begint ons karakter van binnenuit te veranderen. Door de Heilige Geest krijgen we ook speciale vaardigheden (bijvoorbeeld het spreken in tongentaal), om een getuige van Jezus Christus te zijn. De doop in de Heilige Geest is niet iets om licht op te vatten. Het is heel belangrijk voor ons leven met Jezus (Efeziërs 1:13; Johannes 14:26; Johannes 16:13-14).

Deel 3: Vooruitkijken

6. Oefening

⇒ Doop in water:

Oefen het dopen in een rollenspel. Doe alsof je elkaar onderdompelt in water: "Ik doop je hierbij in de Naam van Jezus Christus."

⇒ Doop in de Heilige Geest:

Bid voor de doop in de Heilige Geest. Er zijn twee manieren om de Heilige Geest te ontvangen:

¹ 1746 ενδύω en'duo, ww

van 1722 en 1416 (in de zin van in een kledingstuk verzinken)

1) (in kleding) verzinken, aandoen, zich kleden in

Door het zelf te vragen: " Vader geeft U mij alstublieft de gave van de Heilige Geest. Heilige Geest, kom en vul mij alstublieft!" (Luc. 11:13) of door handoplegging door andere discipelen die voor je bidden: "Vader, wij danken U voor uw Heilige Geest. Ontvang de Heilige Geest.....".

7. Doelen en gebed:

- Ik zal elke dag bidden voor de mensen op mijn gebedslijst.
 - Ik zal Johannes 1-10 lezen.
 - Ik zal ernaar streven om gedoopt te worden in de Heilige Geest.
 - Ik zal leren om het evangelie te prediken (zie de afzonderlijke bladen "De drie cirkels" en "Het eenvoudige evangelie").
 - Ik zal: _____
- ⇒ Bid in groepjes van twee of drie voor elkaar en voor de mensen die je wilt bereiken.
- ⇒ Schrijf dan je doelen op.

BIJLAGE 1: DE DRIE CIRKELS

Een manier om het Evangelie te delen door middel van drie cirkels.



Cirkel 1 - Gods plan – hart

- De enige ware God heeft een plan voor iedereen.
- Zijn plan is herstel van onze relatie met Hem.
- Hij houdt van ons en heeft ons geschapen om Hem en anderen lief te hebben.

Pijl 1 - Zonde – X

- Helaas hebben we er allemaal voor gekozen om Gods plan voor ons leven te verlaten.
- Het verlaten van Gods plan wordt zonde genoemd.

Cirkel 2 – Gebrokenheid – krabbel

- Door de zonde leven we in gebrokenheid.
- Onze relatie met God en anderen is volledig gebroken.
- We hoeven niet ver te kijken om te zien hoe gebroken onze wereld werkelijk is.

Kronkelende pijlen - menselijke pogingen om het probleem op te lossen

- Niemand van ons houdt van gebrokenheid, dus proberen we het op te lossen.
- Sommige van onze pogingen om gebrokenheid op te lossen zijn: welvaart, macht, plezier, of zelfs religieuze bezigheden.

Schedel

- Maar geen van onze menselijke pogingen heeft het ultieme probleem van gebrokenheid opgelost: de dood.
- God heeft een hoge prijs bepaald voor de zonde. De prijs voor de zonde is de dood.

Cirkel 3 - Jezus – pijn omlaag, kruis, pijn omhoog, kroon

- God ziet ons in onze gebrokenheid en houdt nog steeds veel van ons.
- Hij heeft Zijn liefde voor ons bewezen door één weg te maken om voor onze gebrokenheid en zonde eens en voor altijd te betalen. Deze ene weg is Jezus.
- God stuurde Zijn enige Zoon - Jezus - om een mens te worden (God in het vlees) en om te midden van onze gebrokenheid te leven. Jezus heeft nooit gezondigd, Hij is de enige perfecte Persoon.
- Ook al verdiende Hij de dood niet, Jezus koos er vrijwillig voor om de prijs voor ieder mens te betalen. Hij betaalde de prijs door Zich aan een Romeins kruis als een offer te laten doden.
- Deze perfecte betaling voor de dood was God welgevallig, en Hij opende voor ons de weg om vergeven te worden.
- Op de derde dag stond Jezus op uit het graf en Hij heeft Zichzelf levend getoond aan veel mensen en vertelde hun: "Ga dit goede nieuws aan de hele wereld vertellen."
- Daarna steeg hij op naar de hemel en is Hem de ultieme autoriteit over alle dingen gegeven. Hij is de Koning der Koningen.

Pijl 2 – Keer om en volg - twee << naast de X

- Het goede nieuws is, dat vandaag de dag redding voor alle mensen gratis beschikbaar is.
- We moeten ons eenvoudigweg afkeren van onze zonde en Jezus volgen als de Koning van ons leven.

Pijl 3 - Hersteld en vergeven - twee << naast een hartje

- De zekerheid die we in Jezus hebben, is volledig herstel van de relatie met God en van Zijn plan voor ons leven.
- Vergeven worden van onze zonde stelt ons nu in staat om een leven te leiden dat vrij is van gebrokenheid; een leven van het liefhebben van God en van anderen zoals Hij in het begin had bedoeld.

1. *Waar sta je nu? - Leef je in gebrokenheid of in Gods plan?*
2. *Wil je je van je zonde afkeren en beginnen Jezus als Koning te volgen, om vergeven te worden van je zonden en je relatie met God te herstellen?*

BIJLAGE 2: HET EENVOUDIGE EVANGELIE VAN C. BLAKE

Als christenen presenteren wij het christendom vaak op een onnodig ingewikkelde manier. Als we het hebben over hoe een christen zou moeten leven, noemen we een lijst met regels. Daarom is het christendom bekend geworden als een religie van verboden (Gij zult niet...). Amerika staat bekend als een liberaal land, hoewel er in de Amerikaanse wetgeving meer verboden zijn dan in de Bijbel.

Maar het evangelie is eenvoudig:

1. God schiep de mens naar Zijn beeld, gelijk aan Hem. Het was niet de mens die God schiep zoals sommige psychologen ons willen doen geloven.
2. God gaf de mens heerschappij over alle dingen op en onder de aarde.
3. De mens verloor deze heerschappij aan satan door de zonde, omdat hij bewust ongehoorzaam was aan God.
4. God besloot de straf voor de zonde van de mensheid te betalen.
5. De zonde van de mensheid kon alleen weggenomen worden door het bloed van een volmaakt en zondeloos mens.
6. Toen de totale mensheid door de zonde van onze voorvader (Adam) geïnfecteerd was, kon geen enkele sterfelijke (geïnfecteerde) mens zuiver genoeg zijn om de zonde weg te nemen.
7. Jezus werd vlees en woonde onder de mensen. Omdat Hij het getrouwe Evenbeeld is van het wezen van God, was Hij zuiver genoeg om de straf voor de zonde van de mensen te betalen.
8. Jezus leefde een voorbeeldig leven op aarde om ons te laten zien hoe een mens, die gevuld is met de Geest van God, zou moeten leven.
9. Jezus werd gekruisigd, begraven en uit de dood opgewekt. Dat geldt ook voor ons: wij hebben het vlees gekruisigd, werden in de doop begraven en stonden weer op om een leven in Gods gerechtigheid te kunnen leiden.
10. Jezus' dood heeft de gevolgen van de zonde van de mens opgelost. Zijn bloed bracht ons redding en Zijn gebroken lichaam bracht ons lichamelijke genezing.
11. God wil dat de hele mensheid in de zegen en niet in de vloek leeft. Iedereen die zich bekeert, wordt gered en kan genezen worden.
12. God zal alles doen wat jij van Hem vraagt, als jij alles doet wat Hij van jou vraagt.
13. Het is de wil van God om alles te doen wat Hem aan de mens openbaart en wat de mens naar Hem toe trekt.
14. Het Woord van God (de Bijbel) is de wil van God. De Geest van God kan je niet leiden om iets te doen wat het Woord van God verbiedt en Hij kan je niet leiden om iets niet te doen waarvan het Woord ons vertelt het te doen.

15. God roept niemand om autohandelaar, bankmedewerker of verkoper te zijn. Hij roept mensen op om getuigen/zendingen te zijn voor mensen in de autohandel, het bankwezen of de supermarkten. Als je jezelf niet als zending voor je wereld ziet, ben je geen christen. De belangrijkste bestaansreden van een echte christen is ALTIJD het verlangen te hebben om over te brengen wat je hebt ontdekt. Als je niet het verlangen hebt om erover te vertellen, heb je niets ontdekt dat de moeite waard is om te vertellen. Dan heb je ook het evangelie van Jezus Christus niet ontdekt. John G. Lake zei: "Het evangelie van Jezus Christus is genoeg om van ieder mens een energieke, triomfantelijke liefhebber te maken".
16. God heeft meer geloof in jou dan jij in jezelf hebt en Hij heeft meer geloof in jou dan jij in Hem hebt.
17. Hij behandelt je alsof je al bent zoals Hij wil dat je zult zijn, niet zoals je nu bent.
18. Je bestemming op aarde is om God zo veel mogelijk eer te brengen. Hij verwacht dat je gemeenschap met Hem hebt, zoals man en vrouw een gemeenschap met elkaar hebben.
19. God verwacht dat je sterk bent en heldendaden voor Hem verricht, om Hem eer te brengen.
20. God verwacht dat je leeft volgens de regels van de Geest, niet volgens de regels van het vlees en het zichtbare. De enige grenzen die er zijn, zijn de grenzen die je jezelf stelt.
21. God wil ons belonen naar onze werken. Toch zijn christenen zo bang om de schuld te krijgen van het werken voor hun eigen redding, dat zij de Bijbelse goede werken niet doen.
22. Christenen zijn zo bang om een fout te maken dat ze helemaal niets doen, zonder dat ze zich realiseren dat dit de grootste fout is die men kan maken. Als je iets verkeerd doet, is God groot genoeg om het weer recht te trekken, maar als je niets doet, kan God je inactiviteit niet in daden omzetten (gelijkenis van de talenten).
23. Iedere christen heeft een opdracht. Iedere christen moet een jongere gelovige in de wegen van God onderrichten.
24. God wilde nooit dat de kerk een plaats zou zijn. Hij wilde dat zij een volk zou zijn. Hij wilde dat zij een lichaam zou zijn dat voortdurend wordt getransformeerd naar het beeld van Christus, zoals Christus het beeld van God was.
25. Verwacht dat God groot in je is. Droom groot. Doe grote dingen voor God. God heeft veel mensen die alleen maar kleine dingen voor Hem doen. Hij heeft mensen nodig die grote dingen doen. Til mensen op, help mensen door wat je doet. Doe iets dat de mensheid zegent. Doe iets wat God zou doen als Hij hier in het vlees zou zijn. Vergeet wat mensen over jou zouden kunnen zeggen. Ze zeiden hetzelfde en nog slechter over Jezus. Geen enkele profeet wordt geaccepteerd, totdat hij nodig is om iemand uit de problemen te halen.

26. Ontsnap aan de greep van de dode religie. Kom in een relatie met God. Hoe kun je het verschil zien? Je kunt het ontdekken aan de manier waarop je denkt. Als je altijd denkt dat je dit of dat (goede) ding niet kunt doen, omdat God er alleen maar op wacht dat je iets doet wat Hij je niet heeft gezegd, zodat Hij je kan oordelen, dan ben je in een dode religie. Dode religie zegt altijd: "Doe dat niet. Je zou God woedend kunnen maken". Een christelijke relatie met God zegt altijd: "Wat kan ik doen om God te laten zien hoe zeer ik Hem liefheb en waardeer?"
27. Jezus zei dat het de wil van God is dat wij aan anderen doen wat wij van hen verwachten. Als je ziek was, zou je dan willen dat er iemand naar je toekwam in de supermarkt en je geneest? Het is dus Gods wil om daar een zieke man te vinden en hem te genezen. Als je hongerig, brak en dakloos was, zou je dan willen dat iemand een maaltijd voor je koopt? Dan is het Gods wil voor jou om een hongerig persoon op straat te vinden en voor hem een maaltijd te kopen. Je kunt deze mensen je getuigenis geven terwijl ze eten. Vertel hen hoe God hen uit hun situatie kan helpen. Het heet de Gouden Regel.

Om christen te worden, ga je:

- a) Je bekeren (je zonde belijden EN je ervan afkeren).
- b) Jezus vragen om jouw Heer te zijn (Iemand aan wie je zonder twijfel en zonder aarzeling gehoorzaamt).
- c) Geloven dat Hij jouw gebed heeft gehoord.
- d) Belijden (zeg hardop) dat Jezus jouw Heer is en dat God jouw Vader is.
- e) Een (huis)gemeente bezoeken van Geest vervulde mensen.
- f) Je laten dopen in water. Dit helpt om een duidelijk onderscheid te maken tussen je oude leven en je nieuwe leven.
- g) Vraag een Geest vervulde broeder/zuster om de doop in de Heilige Geest.
- h) Elke dag de Bijbel lezen en God vragen om je altijd te laten zien wat je moet weten.
- i) Begin te doen wat Hij je laat zien (bijvoorbeeld alles wat je in de Bijbel leest).